

Kære alle sammen!

I forlængelse af mit memo om den igangværende – voldsomme – konflikt mellem Juntaen og den buddhistiske sekt DHAMMAKAYA, vil jeg gerne give Jer lidt mere orientering, dels om "breaking news", dels lidt mere om sektens baggrund og metoder, der er værre end dem bevægelsen Scientology anvender.

Det er naturligt som gæstearbejder i dette land, at orientere sig om dets kultur, der er mere end stærkt præget af Buddhisme, ikke den originale udgave, men en skræddersyet model, der har fokus på baggrunde og virkemidler, som den katolske kirke anvendte i middelalderens Europa. For nu cirka 10 år siden studerede Nittas lillesøster "contemporary Buddhism", og fik en bachelorgrad. Det var en stor glæde for mig at være hendes mentor/studievejleder, der naturligvis medførte, at jeg på den måde fik et langt mere indgående kendskab til de mange versioner/skoler, som denne filosofiske tankegang består af. Én af dem er sekten DHAMMAKAYA, hvis salgs- og marketingmetoder er baseret på påstande og argumenter, som den katolske kirke anvendte i Europas middelalder. Det er grundlaget, men dens marketinginstrumenter er tilpasset den digitale verden og kvaliteten er i superklassen. En buket media-virkemidler, som mange private virksomheder kun kan drømme om, for de koster mere end spidsen af en jetjager.

Når jeg tillader mig at fremføre dette, skyldes det, at jeg under "træningsforløbet" med Mingkwan, brugte mange timer på at studere bevægelsen, der dengang havde en TV kanal, der kørte 24/7 og hver morgen, mellem 3 og 5, havde den indslag på engelsk. Da jeg alligevel er oppe på det tidspunkt, fulgte jeg med og tog billeder af skærmen, ofte i serier, der kunne illustrere indholdet. Det blev til mange billeder, som jeg lagde i et Google album og jeg brugte nogle af dem, da jeg begyndte at skrive om mine observationer. Dengang havde jeg en blog på engelsk og jeg var i en række gode dialoger med bl.a. en redaktør hos landets største engelsksprogede avis Bangkok Post, hvis område omfattede kultur og Buddhisme. Superspændende at få lov til at være med og at få trykt sine meninger i avisen gennem konstruktive dialoger med redaktøren Sanutsida plus andre med samme interesse for at opretholde søgen efter sandhederne bag scenetæppet.

Jeg vil kun fokusere på indslag fra sekten, der som tema havde et enkelt budskab; "Vi kan i vort arkiv se, at enten du eller dine forfædre har syndet voldsomt og derfor befinder sig i helvede eller er på vej dertil". "Men vi har et forslag til dig, som du ikke kan afslå". Sekten spiller på frygt og netop Thais er blandt de mest receptive folkeslag, når vi taler om frygten for, det ukendte, det næste liv. Her i landet spilles der på frygt og på mange fronter; politiets uindskrænkede magt, ditto for den kontrollerende elite, frygt for hævnaktioner fra tidligere generationer, hvor familier kom på kant med hinanden og svor hævn, der går i arv indtil hævnen er fuldført. På toppen frygten for, at du ikke har en karma-karakterbog med tilstrækkelige points til at få et bedre næste liv, den dag du skal til den endelige eksamen (døden).

Vi fra udlandet tror naivt på, at når Thais gør gode gerninger, herunder at understøtte forældrene, er det af bedste hjerte, men sådan er det ikke; sandheden skal findes i budskabet, at ved at gøre noget godt, får du en bedre karma og hvis den er acceptabel på dagen, hvor du tager afsked med denne verden, er du sikret et godt næste liv, når du genfødes. At mestre dette spil, at anvende "frygt-kortet" er det samme som ubegrænset adgang til en megastor strøm af likviditet og 100 % underkastelse.

Jeg begik nu en fejl, dengang. Jeg begyndte at skrive kritisk om sekten og modtog meget hurtigt en kraftig advarsel; "Ole, du skal holde op med at debattere sekten eller placere indlæg på din blog, du vil få et problem, du ikke ønsker". Den kom fra Mingkwan. Hendes forklaring var enkel; sekten ejes og styres af medlemmer af den 3. hånd, der ikke tåler kritik af deres hensynsløse metoder. Blandt ejerne er/var Thaksin, der ikke tålte nogen form for negative kommentarer/blogindlæg.

Det var dengang. Nu da landets nye CEO har sat sig for at rydde op i sekten, som jeg omtalte i sidste memo om dette emne, er der givet adgang til, uden at frygte konsekvenserne, at nedfælde og udsende artikler om sekten. Her er den aktuelle udvikling siden sidst;

Sektens radio-og TV kanaler er standset. Belejringen er delvist ophørt, men der er dog fortsat kontrol med adgang og forsyninger. Hæren har opgivet at finde den efterlyste abbed, men gad vide om der ikke bag kulisserne er igangsat en afledningsmanøvre. Nu skal jeg prøve at fortælle hvorfor;

- Sektens bagmænd er en snæver ejerkreds, hvis fangarme omfatter selv de højst placerede medborgere i kongeriget.
- Det er umuligt at anvende militær magt mod munkene. De er repræsentanter for Buddha, der taler til os gennem dem.
- Det er, det hele lagt sammen, en konflikt, som kun har én løsning; gør ingenting eller spil Buddha kortene

Sidste uge valgte man den sidste model. Alle forsider var præget af budskabet om, at man opgiver at finde abbeden, men skulle det ske, så er det vel egentlig spørgsmålet om, hvorvidt man kan straffe ham? Hans store og hensynsløse bedragerier, der i USA ville medføre 99 års fængsel (Madoff) blev jo begået da han var templets CEO, nu er han degraderet til at være munk og ifølge Sanghaens love, er det ikke strafbart for en munk at optræde sådan, det står der ikke noget om i vort lovkompleks! Og skulle vi fratage ham munketitel/uniform (defrocking) kan han ikke forfølges via rettens vej som civilist. Ja, sådan prøver man nu at kyle aben fra den ene skulder til den anden.

"The Supreme Sangha Council" er det øverste råd, der styrer Buddhismen i Thailand.

Ja, det er sådan, at hvis en munk opfører sig mod reglerne, bliver han "defrocked" og kan ikke retsforfølges uanset hvor kriminelle hans handlinger har været. Buddha straffer ham. Og på denne måde er problemet overladt til en fantasifigur, og den løsning appellerer til de godtroende; herligt vi skulle ikke påtage os et ansvar for den beslutning.

Det er befriende for mange, også for mig, at der nu skrives åbenlyst om, at Buddhismen her i kongeriget, er "THAI BUDDHISME", alene det er en kæmpe indrømmelse. Det er også befriende at de to store engelsksprogede aviser nu dagligt bringer artikler, hvis hovedemner er, vi må gøre noget ved Buddhismen her i landet. For tre dage siden bragte THE NATION dette budskab, som gjorde mig rigtig glad;

"As the world turns, Thais have allowed superstition, mindless beliefs and self-centeredness to define our character. While the junta government is preaching for the country to reach towards Thailand's 4.0 level, most people are unwittingly rolling in Thailand 1.0.

It's worth stressing again that it's a futile effort to try to keep up with the Joneses in the First World if we overlook the human factor and its mindset."

Så kom dette budskab fra same avis i forbindelse med konflikten;

"For Buddhism in Thailand, it was an imperative for religious reforms mirroring broader changes that Thai society has been looking for in its search for a new balance."

Gad vide, hvor meget af dette en gennemsitsthai forstår?

Tilbage til året (2013), hvor jeg første gang skrev om sekten DHAMMAKAYA;

Jeg bevæger mig nu ind i et farvand og emne, der kan være yderst kontroversielt. Efter nu -faktisk i disse dage – 15 års permanent ophold her i kongeriget, oplever jeg en tiltagende mediastyret kampagne i forbindelse med kampen om magten. Buddhismen bruges som et kontrollerende politisk instrument og da mange indbyggere her i landet er produceret af andre råvarer, end dem vi bruger i Vesten, er det nemme at manipulere og siden deres første sekund i den gådefulde, asiatiske verden er de vænnet til, at sandhed og realia er grimme begreber, som kun de slemme udlændige bruger, medens løgne, hjernevask og indoktrinering trives baseret på den dårligste uddannelse i hele Asien. Sorry about that one.

Den styrende magt i landet kontrollerer muligvis/sandsynligvis 80 % af samtlige media, herunder en af de mest sete TV programmer, der hedder DMC (DHAMMAKAYA MEDIA CHANNEL), og den kører 24/7 og viser indslag, som jeg nu skal beskrive nærmere. Senere mere om kanalens bagmænd.

Sekten råder over Thailands bedste eksperter og tilbyder rådgivning indenfor områder som; køb og salg af fast ejendom, køb og salg af biler og andre større aktiver, indgåelse af parhold fra forlovelser til ægteskab, sygdomme alt fra hæmorider til hovedpine, rejsnings problemer, sex rådgivning og psykiatriske/mentale problemer. Vi kan det hele og starter helst med at opdrage jeres børn, så slipper I billigt og undgår fremtidige problemer, hvis udbedringer jo koster penge.

Jeg fulgte gennem mere end 1 år de mange udsendelser lige fra børneserier til begravelser, og de var altså på engelsk og blev også brugt på TV stationer i Europa; England, Tyskland og Norge. Fra de mange muligheder har jeg valgt i denne artikel at fokusere på et af sektens største og mest solgte produkter; Hvordan kan du få dine forfædre ud af "fængsler", som slemme Thais sidder i; hvorfor de endte der og hvordan de kan forbedre deres situation. De slemme Thais er dem, der overtrådte Buddhas spilleregler.

Programindslagene har til formål at få seerne til at komme til landets største, flotteste og dyreste tempel for at deltage i et kursus, så de kan frigøre sig fra de negative virkninger af forfædres og egne synder, at kurset naturligvis koster penge og at templet forventer yderligere "gaver" præsenteres klart fra starten. I den katolske kirke hed det at købe aflad (afladsbreve) dem kender vi alle sammen.

Jo flere penge, jo flere såkaldte "Meritter" i karakterbogen og salgs- og marketingmetoderne er uhyggelige, én af dem, jeg nu beskriver sigter mod at henlede opmærksomheden på, hvad der venter en stakkels synder, der ikke har overholdt Buddhas og den styrende elites mange bud.

Jeg beskriver først programmet på min sædvanlige ironiske facon, for jeg ved ikke, om jeg skal le eller græde:

På Pali hedder helvedet NARAKAS og ved din død stilles du for en domstol, der tjekker dine medbragte referencer, anbefalinger og disse sammenholdes med det antal point, du har i sektens avancerede computersystem, lavet på bestilling af verdens førende eksperter, den ene sikkert Bill Gates, den anden uden tvivl en af de godt 12.000 Buddhaer, der har været i omløb sammen med de andre kloder og som takket været sine mange genkomster og efteruddannelser er blevet verdens bedste IT ekspert.

I dette system tjekkes dine samlede points, der kan optjenes ved at føre en tilværelse baseret på Buddhas instruktioner, altså du har aldrig slået din svigermor. Du har givet tonsvis af pengegaver til templerne, men uden at du har blandet dig i, hvordan de er blevet brugt.

F.eks. at du ikke protesterer, når dine gaver, der er beregnet til at hjælpe nødstedte i samfundet, bruges til at bygge en luksusvilla til templets adm. direktør og til indkøb af spritnye Mercedes, BMW eller Audi biler, der kræver en privatchauffør.

Dine papirers (gerninger) samlede pointværdi udløser en billet til en sofa i himlen, hvis du har overholdt alle de beskrevne regler, men det sker jo, at en aspirant har flere optjente points, end de nødvendige for at få billetten til alle herlighederne og derfor er systemet sådan indrettet, at de overskydende automatisk overføres til dine nærmeste, hvilket sker, ikke som vi skulle tro det ved hjælp af deres CPR nummer, men fordelt på det antal gange, den pågældende har skiftet navn i løbet af sin tilværelse. I himlens administrationskontor sidder der en række IT eksperter, der ved hjælp af specielle chips, der inkorporeres sammen med din første hjernevask, styrer det hele uanset, hvor mange gange du skifter navn for at sløre dine triste handlinger eller flygte fra kriminelle ditto.

CIA er lidt misundelige, men de er jo ikke Buddhister og ikke på samme korruptionsniveau og fatter ikke sammenhængen mellem de mest korrupte personer i denne verdensdel og deres tro, men de fatter at alle muslimer er terrorister. OK de er jo også bare dumme, disse folk fra vesten. Nå, nu har vi en ansøger i venteværelset, han hedder Khun Fing Fung Fang, der både har røget 10 cigaretter om dagen, drukket en flaske whisky om måneden, spillet hasard og to gange haft lidt mere end almindelig Thai massage. Føj for en led fyr, der er store minus i karakterbogen. Men der er lige et par plusser, han har jo givet 100.000 THB samlet i donationer til os, skal vi ikke lige godskrive ham dem?

Men det samlede resultat, puh ha, det ser spilme ikke godt ud, så nu skal vi have fat i vort avancerede computersystem, for selv om vi i dommerpanelet er næsten helt oppe i graderne, kun 1 skridt fra den gyldne stol fra den store mester med hjernen over alle hjerner (men ham forstyrres vi ikke med trivielle regnestykker, han har andre opgaver nok, han flyver nemlig rundt mellem kloderne og pisser sit territorium af, så ingen skal kunne sige, at her var han aldrig), så næste opgave er nem; indtast chippen og antal point og vent, så kommer resultatet straks. "Det tager lige et millisekund, så er vi klar Khun Fing Fung Fang" Medens du venter, kan du kaste et blik på vore plakater i venteværelset, de er mest som en opmuntring, så venligst betragt dem som sådan, "Kop Khun Krap" det er Thai for mange tak! (Den mørke baggrund skyldes at billederne er taget fra TV skærmen).



Lad mig give et eksempel på fremgangsmåden:



Udsendelsen starter med at templets CEO, der er et BRAND i sig selv, oplæser et brev han har modtaget fra fru Noi, der bor oppe nordøst på. Hun skriver, at hun har problemer med at sove eller konstant har hovedpine. Han angiver hendes navn og bopæl for resten!

Forinden udsendelsen har abbeden været inde i den store database, der indeholder alle data over Thai buddhister, der har levet her siden Buddhas fødsel nu for 2,554 år siden. Jeg kan ikke lige regne ud, hvor mange personer, der er i databasen, men jeg tror det er en hel del, nå pyt en uvæsentlig detalje, Buddhas administration har styr på det.

Her hans budskab til brevskriveren og jo, for åben skærm: "Ved at se på din families fortid kan jeg oplyse dig om, at dine bedsteforældre overtrådte en række regler; druk, tobak eller spil, da de var på denne jord og at de derfor befinder sig på et nærmere beskrevet trin i et af de 16 helveder, som udgør Buddhas store fængsel."

"Men fortvivl ikke fru Noi; dette tempel har et enestående tilbud til dig. Deltag i et kommende weekendkursus; grundtrin og her har vi et godt tilbud til dig, kun 5.000 THB og det kan hjælpe dig til at sove bedre eller fjerne din hovedpine. Men holdbarheden er kort, så du skal efterfølgende indstille dig på først et fortsættelseskursus, 10.000 THB og senere Mesterkurset til 25.000 THB. På en måde får vi bragt dig på plads, men vi har jo stadig dine bedsteforældre, der pines nede i det røde helvede".



"Jeg viser dig lige, fru Noi, glimt fra din bedstefars celle, du kan jo godt se, han ikke stortrives. Vi kan ikke i dag vise billeder af din bedstemor, hun er indlagt til særlig behandling. Vi har et godt tilbud til dig og din mand; Jeg kan se, at I ikke skylder ret meget i jeres hus, så jeg vil foreslå, at I tager et lån i vort finansselskab og anvender proventet til køb af 2 Buddhafigurer i bronze. Det vil løfte dine bedsteforældre op i nogle helvedes celler, hvor temperaturen er mere behagelig. Det vil i øvrigt give dig 25 merits points i din bog".

Det viste eksempel er **ingen** joke; jeg har fulgt udsendelserne meget nøje og har masser af billedmaterialer med engelske undertekster. Det var rystende at opleve den magt denne sekt udøvede og stadig gør, uagtet konflikten. Efterfølgende søgte jeg på sekstens hjemmeside de data den har om både helvede og himmel. Det er præcise beskrivelser, I kan tjekke dem.

FÆNGSLER/NARAKAS er iflg. deres bøger inddelt således; der er 8 såkaldte **kolde**, der er til dem med små lovovertrædelser og beskedne minus i pointbogen.

Det laveste eller første niveau indebærer et ophold, hvis længde beregnes således; Man tager en pose med 100 kilo sesamfrø. For hvert 100 år tages eet frø ud og når posen er tom, slippes du ud af dit fængsel. For hvert af de næste 7 trin, bliver det straks værre, for her skal straffen, altså antal år, man skal tilbringe i fængslet ganges med 20 fra det foregående trin!

Hvem kan lige beregne antal år for trin 8?

Disse ophold i de kolde fængsler (jeg skal skåne jer for beskrivelserne) er beregnet for de milde syndere, et enkelt sidespring, for meget onani, læste i playboy og gik over for grønt ved en fodgængerovergang. Det er antydnet mellem de mange budskaber at disse 8 klasser er forbeholdt regeringsmedlemmer, de øverste i etaterne ikke mindst politiet samt alle væbnede styrker plus andre offentlige ansatte med fuld og ukontrolleret adgang til korrupsion, for det er nemlig for det meste dem, der har råd til at give store pengegaver til templerne mod til gengæld at få syndsforladelse. Åh jo, jeg glemte da de store forretningsmænd, der ofte med baggrund i politi eller militær har ribbet landet for milliarder, men heldigvis kom jeg da i tanke om dem.

DE SLEMME TRIN ER HER

De kaldes de **varme** og dem er der også 8 af.

Laveste trin udlæser et ophold, der i menneske år beregnes således; $1,62 \times 10^{12}$ potens, maksimum trin 8 udløser en straf på $3,39 \times 10^{18}$ potens, resultatet er i antal menneske år.

Disse 8 er til dem, der ikke helt havde råd til at give store donationer til templerne, for deres beskedne indkomst bruges til at opretholde tilværelsen og kæmpe for at komme op på den sociale rangstige, der her i landet udtrykkes i antal point, smart ikke sandt? Tallene kan I tjekke via Nettet;

En simpel arbejder har 5, en primitiv bonde uden eget land 25, én med egen jord 50 og med ekstra 50 for hver Rai, han har. Almindelig offentlig ansat 500, jo højere grad jo flere, altså en alm. politimand starter med 500, men for hver forfremmelse adderes 500 og ender han højt er han oppe i 10.000 klassen. De helt store har 50.000 og overgås kun af, nå ja det er ham, vi ikke må omtale.

Disse social points tillægges i den tidligere omtalte "karakter/pointbog" og dermed er det klart, at de slemme helveder for det meste venter dem, der er på samfundets laveste trin. Hugo, det er sgu smart, hvorfor bruger vi ikke det i Danmark?

Så retter vi blikket mod himlene; dem er der også en del af, naturligvis, det skal ikke være for nemt. Vi tager dem i rækkefølge; # 1 først

Brahmāloka; den er for munke, der venter på genfødsel og tidsrammen er uendelig.

Kāmāvacaraloka; et venteværelse, der ikke bruges ret meget og tidsrammen er også uendelig.

Cātummaharaja; i denne himmel sidder en række mindre betydningsfulde guder og ser ned på kloden. De ser efter, om deres efterkommere tager sig af deres forældre og udviser tilstrækkelig respekt.

Bimbisāra; , fra denne himmel er en række konger genfødt. Tidsrammen for opholdet er 9,216,000,000 år.

Nimmānarat; i denne himmel er tidsrammen 2,284,000,000 år, måske er det bare "tålt ophold?"

Paranimmitavasavatti; Her er tidsrammen for beboerne 9,216,000,000 år.

Tāvatisa; opholdstiden i denne vigtige Himmel, hvor guden INDRA sidder, er bare 36.000 år.

Tusita; her sidder Buddhas mentor og tidsrammen er 36,000,000 år.

Yāma; ophold varer 1,444,000,000 år.



Vi er i 2013 og i år har regeringen lukket mere end 200.000 hjemmesider, der er kritiske overfor det af skruppelløse, korrupte og magtsyge personer styrede samfund.

Til gengæld har man nu etableret en ekstra TV kanal, der passende hedder "MIRACLES", der på tilsvarende vis fylder Thais med løgnehistorier og indoktrinering, så den er nu blevet det nye slogan som turistindustrien skal anvende i stedet for AMAZING THAILAND.

Jeg skrev i indledningen, at jeg sejler ud i et farligt farvand.

Skal man bare sidde og se på, hvordan personer, der kunne have en anden tilværelse med et mere nuanceret indhold, være ofre for de groveste manipulationer, der kun har eet formål; at styre dem ved hjælp af metoder, som vi i Vesten straffer folk for?

Buddhas himmel

Det er i stigende grad vanskeligt at opholde sig i et samfund, hvor man ikke kan give udtryk for sine meninger eller skrive eller tale om fakta, der går mod de mange løgne, hvor det er en kortlæser, munk eller clairvoyant person, der lægger rammerne for din tilværelse.

Jeg er fuldt opmærksom på den virkning disse fænomener har på de fleste Thais. Jeg er også klar over, at man skal tage dem alvorligt, for det gør de. Problemet for mange udlændinge er, at nu er også kritiske opfattelser af landets religion eller rettere filosofi at sidestille med at kritisere eller blot kommentere landets øverste familie, hvilket nu medfører meget alvorlige konsekvenser også for de lokale.

2017:

Da den katolske kirke i 2013 fik et nyt overhoved Francis, steg håbet om, at der endelig var valgt en CEO, der kunne rydde op i kirkens næsten uoverskuelige mængder af skandaler; fra pædofili til svindel med kirkens midler. Han afløste den svage pave Benedict XVI, der ikke havde styrke nok til at gennemføre den tiltrængte hovedrengøring. Han sagde selv sin stilling op; en chokerende handling!

Thailand fik i år en ny patriark, der er chef for "The Sangha Supreme Council". Han er ikke ung, men der er store forventninger til, at han vil kunne igangsætte en tiltrængt reform af den thailandske Buddhisme. Han er langtfra den konventionelle type, men hans opgave er præget af en række forhindringer, eller elementer, der skal binde filosofien sammen til en helhed; kongehuset, staten og "religionen". Han skal også forsøge at ændre på den enorme negative PR, som de thailandske munke de seneste 10 år har bragt til markedspladsen og listen af deres overtrædelser af både Buddhas lære og den almindelige samfundsorden er megastor. Det er en joke, når politiet om morgenen går til et tempel for at få en munks velsignelse til efterfølgende at stjæle penge fra landets borgere, hvis interesserer de officielt skal varetage.

Der har været gjort mange forsøg på at modernisere Buddhismen ind i det 21. århundrede, men indtil nu forgæves. Kampens resultat er jeg sikker på; det kan de godt glemme. Thais ønsker et samfund fyldt med fantasier og eventyr og har ikke ambitioner om et ændret samfund, der skal baseres på realiteter. Majoriteten af Thais besidder ikke evnen til rationel tænkemåde. Det er ikke i deres DNA, findes ikke i landets uddannelsessystem, der er på vej til at blive regionens dårligste.

Det er naturligvis trist at skulle være så negativ i min omtale. Det spinkle håb er, at der ved at åbne for en dialog uden at blive straffet for at være saglig, kan sås et frø, der engang vil ændre det nuværende billede. Det er den ene side af mønten, den anden er, at jeg ikke anser det for sandsynligt, at den kontrollerende elite (3. hånd) vil acceptere en reform, der vil gøre det vanskeligere at udnytte de naive elementer i den thailandske befolkning, der frygter dem, der malker dem for millioner hver dag.



Gode hilsner

Ole

Bang Saen

17. marts 2017